



# Luchtgekoeld aan het werk

*Jelmer Mullender bestiert een autorijschool in Dokkum, nu alweer de derde generatie, die zonder uitzondering enthousiast was over de Volkswagen als lesauto. Deze Kever is de laatste aanwinst, aangeschaft als erbetoon aan vader Klaas Mullender die in 1963 startte met de autorijschool en ook hij had een duidelijke reden om VW te kiezen, voor hem was het de bedrijfszekerheid en de betrouwbaarheid van VW.*

Klaas Mullender had een uurtarief van 7 gulden en in die tijd was het niet nodig veel te adverteren, de mond tot mond reclame deed genoeg. Een heel verschil met vandaag de dag, internet zorgt nu voor de nieuwe klanten.

En natuurlijk ligt nu de kracht in de nieuwe lesmethodes en technieken, het steeds aanpassen heeft ervoor gezorgd dat de rijtschool helemaal bij de tijd is. Maar wij van de "Keverwereld" zijn natuurlijk geïnteresseerd in de historie van de luchtgekoelde VW's en daaraan heeft Klaas Mullender volop meegewerkt. Naast de bekende VW Kevers is er jaren met de types 3 gereden, die nu nog bij vele dierbare herinneringen oproept. Voor de autorijschool was VW een betrouwbare metgezel, en bijzonder was vaak dat wanneer men

slaagde, de eerste aanschaf ook een Volkswagen was, immers het was een door en door betrouwbare auto tegen een aantrekkelijke prijs.

In de familie Mullender kon men dus de Kever niet vergeten, die auto die zo succesvol was in de beginperiode. Ook daarom besloot de nieuwe ondernemer Jelmer Mullender opnieuw een Kever aan te schaffen, als blikvanger voor zijn bedrijf.

Op de vraag of hij nu hetzelfde uurtarief van 7 gulden (3.50 Euro) zou kunnen hanteren voor de lessen in de Kever was het antwoord: Voor u als reizende reporter van de Keverwereld ben ik bereid voor dat bedrag alleen de auto te starten ...

Dirk ... uit Dokkum



# kever ereld



Kever Winter Festijn  
Evenementenkalender 2010  
Wobbe stond erbij en keek ernaar

26<sup>e</sup> Jaargang  
nummer 6 2009

